

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Wees open

“Weet dat ieder mens altijd anders kan zijn, zeer zeker. Denk dus niet: ‘ik heb die persoon al lange tijd niet meer gezien, die zal wel niet veranderd zijn.’ Nee, gegarandeerd, hij of zij is zeker veranderd.

Wanneer je dit weet, dan moet je onderkennen dat je open moet zijn om die verandering te kunnen opmerken. Wanneer je dus iemand tegenkomt na zoveel tijd, is het nodig om heel open te zijn om te weten: ‘welke zijn de gedachten die nu in die mens leven? Wat zijn zijn of haar gevoelens? Wat zijn zijn ambities? Waar is die nu mee bezig? Wat is er gebeurd?’ Enzovoort.

Er zijn heel veel vragen die je kan stellen, maar er moet vooral een openheid zijn om de juiste dingen te leren zien. Stel je niets voor. Denk niet: ‘ja ja, ik weet het wel, dat die maar zwijgt, ik ken die.’ Nee, stel je open, oordeel niet en weet: ‘ik sta voor een nieuw mens.’

Zo moet je telkens iemand durven te benaderen. Wat gisteren gezegd is, is gezegd en is voorbij, wat vandaag naar voren kan komen, dat zal je wel zien.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 3: Mens en maatschappij”
(uit hoofdstuk 10: ‘Liefde openbaart je zielengroep’) © Mayil.com